



ERIK TILLING *och* THE MASTER'S VOICE

I DINA VINGARS SKUGGA

En mäsä i folkton

FÖRORD Efter att under ett flertal år samlat på mig ett knippe sånger som används både av mig själv och andra i gudstjänsten, väcktes tanken att placera in dem mässans form. Jag upptäckte att sångernas texter förmedlar mässans innehåll: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei. Det kändes också naturligt då mässan visar på den innersta kärnan i kristen tro; att få dela bröd och vin med varandra. I mässan blir vi förenade och får en holistisk syn på tillvaron – Gud är hela livets Gud, alltid hos oss, närvarande i vardagen. Både i glädje och sorg. Han är vår grundtrygghet och glädje även då livet målar med mörkare färger.



MÄSSORDNING

VÄLKOMSTHÄLSNING

PSALM *Herren vår Gud*

Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära. Kom, alla folk, att vårt eviga lov honom bära. Himmel och jord bärs av hans kraftiga ord. Allt han sitt hägn vill beskära.

Pris vare Herren, som allting så härligt bereder, som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder, som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd och sitt beskydd kring oss breder.

Herren, vår Gud, vare lov som en Far för oss blivit, som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit, som på vår jord leder med Ande och ord dem som åt Kristus sig givit.

Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna. Kraften är hans och all vishet och ära allena. Pris ske hans namn, att han oss vill i sin famn alla med Kristus förena.

Text: Z Topelius 1869, efter J Neander 1680
Musik: Stralsund 1665
Arrangemang: Erik Tilling
© Arr: 2003 David Songs

INLEDNINGSD

KYRIE (Herre, förbarma Dig)

Göm mig i dina vingar

Som hjorten till vatten
så längtar jag till Dig
Jag törstar efter Gud,
efter levande Gud

Förbarma Dig Gud
jag flyr till Dig
Låt Ditt ansikte lysa
över mig varje dag

Göm mig i dina vingar
Håll mig intill Dig
Bevara mig som din egen
Kom dra mig närmre

Göm mig i dina vingar
Håll mig intill Dig
Bevara mig som din egen
Var mig nära

Erik Tilling (Psalm 17:8)
© 2001 David Songs

PRÄST Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar.

GLORIA (Ära) *Skapelsens lovsång*

Du är vinden som andas på sjön,
vågen på havet
Livet i laxen som simmar,
styrkan i oxen som drar

Du är månens och stjärnornas glans,
ja, Du är solens ljus
Kraften i träden, träden som växer,
fågeln sjunger ut sitt lov:

Sjunger ära, ära!
Ära till Guds lamm!
Din är makten och äran
i evighet

för evigt, för evigt, för evigt, för evigt!

Sjunger ära, Halleluja!
Ära till vår Gud!
Din är makten och äran
i evighet, i evighet, Amen

John Andrew Schreiner
Originallets titel: *Creation Song (Glory to the Lamb)*
© 1998 John Andrew Schreiner/Small Stone Media/
David Media AB
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling
(fritt efter keltisk dikt från 500-talet)

DAGENS BÖN

TEXTLÄSNING

PSALM S:t Patricks bön

Kristus är
framför mig,
bakom mig,
över mig,
och under mig

Kristus är
med mig,
i mig,
runtomkring
Du bor i mig

Omger hela mig
Morgon, dag, som natt

Solist: Millan Holm
Text: Fritt efter keltisk bön från 700-talet
Musik: Erik Tilling och Millan Holm
© 2006 erik tilling produktion

EVANGELIUM

PREDIKAN

ÖVERLÅTELSEBÖN

CREDO (Trosbekännelse)

Du har räddat mig

Du har räddat mig,
alltid funnits här
Vid min sida var dag,
av Din blick är jag sedd

Fastän livet gör ont,
vill jag lita på Dig
Tro att Du hör min bön,
att Din blick är på mig

Genom allt är jag Din
Du finns här hos mig
Jag är helt i Din hand

Du som ville mitt liv
alltid finns Du här
jag får vila i Dig

Lova Herren min själ,
full av ömhet och nåd
Du som gav mig mitt namn,
ja, Din blick rör vid mig

Solist: Millan Holm och Markus Arwidsson
Text: Erik Tilling
Musik: Erik Tilling och Millan Holm
© 2005 David Songs

FÖRBÖN

TILLREDELSE *Morgonstjärnan*

Tårar är min föda dag och natt
Jag är utan ro, söker förstå
Varför är du tyngd av sorg min själ?
Sätt ditt hopp till Gud
Han ska svara dig,
svara dig

Livets Herre,
Morgonstjärnan
Låt ditt ljus få lysa klart på mig/oss idag
Tills jag/vi ser Dig,
tills jag/vi når Dig,
tills all sorg och nöd,
är upplyst av Ditt ljus,
av Ditt ljus

Tankarna dom maler i mitt huvud
Kom till ro min själ, Han lämnar aldrig dig
Du vakar ständigt över mina steg
Du bevarar mig
Du är min vän
är min vän

Solist: Sara Janlén
Fernando Ortega och John Andrew Schreiner
Originaltes titel: *Light Of Heaven*
© 2002 Word Music/Dejamesolo Music/
J A Schreiner Music/David Media AB
Auktoriserad svensk översättning:
Erik Tilling (fritt efter psalm 42, 77 och 121)

BÖN ÖVER GÅVORNA

SANCTUS (Lovsågelsen) *Sjung till Jesus*

Kom och se, detta mysterium,
skapelsens Herre, hängd på ett kors
Kungars Kung, offerar sitt dyra blod,
tyngd utav ångest, smärta och kval

Sjung till Jesus, Han tog vår skam
Tog all vår synd på sig
Han har befriat oss
Sjung till Jesus, ära Hans namn,
sjung om Hans trofasthet,
Han gav sitt liv och dog för oss

Kom du svage, här får du vila ut
Kom du som sörjer, Han ger dig tröst
Kristus dog, uppstod till himmelen
ger av sin nåd, ger av sitt liv

Sjung till Jesus, Konungars Kung
Nu och för evigt
Han som är himlens konung
Sjung till Jesus, Vi är Hans barn
Nu och för evigt
Sjung om den kärlek Gud oss ger

Fernando Ortega och Rich Nibbe
Originaltes titel: *Sing To Jesus*
© 2002 Word Music/Dejamesolo Music/
Rich Nibbe Songs/David Media AB
Auktoriserad svensk översättning:
Erik Tilling och Samuel Klintefelt

NATTVARDSBÖN

HERRENS BÖN

BRÖDSBRYTELSEN

AGNUS DEI (O, Guds Lamm)

Jesus har gjort allt

Jag hör min Herres röst:

”I dig själv är du svag,
bed och vaka i din nöd,
finn dig själv i Livets bröd”

Jesus har gjort allt

Priset är betalt
Lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö

För endast utav nåd,
har jag frälsningen till skänks
Jag blev tvättad i det blod,
som flöt fram från korsets stam

När till slut jag himlen når;
Kristus torkar varje tår,
hela evigheten lång,
vill jag tacka med min sång

Solist: Louise Zetterheim

Text: Elvina M Hall 1865

Musik: John T Grape 1865

Originalalets titel: *Jesus Pais It All*

© Arr: 2002 Word Music/Dejamesolo Music/

J A Schreiner Music/David Media AB

Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling

MÅLTIDEN

UNDER MÅLTIDEN *Intill Dig*

En dag så ska jag vara hos Dig för evigt
En dag så ska jag vara hos Dig för evigt

Där Du håller mig intill Dig
Ja, Du håller mig intill Dig

Redan i tiden, är Du hos mig för alltid
Redan i tiden, är Du hos mig för alltid

För Du håller mig intill Dig
Ja, Du håller mig intill Dig
För Du håller mig intill Dig
Ja, Du håller mig intill Dig

Och säger: ”Jag älskar dig...”

Solist: Mikael Hedström

Erik Tilling

© 2006 erik tilling produktion

TACKBÖN

PSALM *Härlig är jorden*

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden gå vi till
paradis med sång.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen i
själens glada pilgrimssång.

Änglar den sjöngo först för markens
herdar. Skönt från själ till själ det ljud:
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Traditionell folkmelodi

Text: BS Ingemann 1850, C Bååth-Holmberg 1884

Musik: Sclsesisk folkvisa, Breslau 1842

Arrangemang: Erik Tilling

© Arr: 2001 David Songs

VÄLSIGNELSEN

POSTLUDIUM *Vänd ditt anikte till mig*

Du som väcker en ny dag,
tänd Din kärleks eld i mig
Ge mig värmen ur Din famn,
Du som vet mitt namn

Ingen annan gör mig trygg,
ingen annan är mig nog
Du som räknar mina steg,
men glömmer bort min synd

Vänd Ditt ansikte till mig,
lys som solen över mig
Låt Din eviga strålgans,
värma upp min själ varje dag

Du som väcker en ny dag,
tänd Din kärleks eld i mig
Du som räknar mina steg,
men glömmer bort min synd

Solist: Millan Holm

Erik Tilling

© 2003 David Songs

Inspelad live i Triangelkyrkan, Enskede
8 februari 2009 av Sveriges Radio AB och
SR Jönköping. Allt inspelat i en följd utan
omtag för att bibehålla gudstjänstens
autenticitet.

Producent SR: Karin Malmsten
Tekniker och mixning SR: Carl Fredrik
Wisborg och Magnus Walfridsson
Mastrad av Tomas Ferngren
Grafisk form: Tomas Einarsson

För bokning samt noter och diskografi
besök www.eriktilling.com

Medverkande:

The Master's Voice under ledning
av Maria Sandell

Erik Tilling: Gitarrer, bouzouki

Millan Holm: Sång (4,5,11), orgel (4,10)

Johan Åhlén: Piano

Jonas Lidholm: Slagverk

Pär Grebacken: Flöjter, sopransaxofon

Sally Fogelberg: Cello

Per Hansson: Elbas

The Master's Voice är: *Sopraner* Sara
Janlén, Tina Jogensjö, Hanna Lindholm,
Emmalisa Norrhamn, Elin Svensson,
Irene Svensson, Maria Svensson, Louise
Zetterhiem, Carin Öhman. *Altar* Anna-
Karin Burström, Graciela Chin-a-Loi,



The Master's Voice

Ingela Kågebo, Rebecka Lundell, Kati
Mäki, Hanna Ravik. *Tenorer* Markus
Arwidsson, Daniel Burström, Mikael
Hedström, Magnus Johansson, Filip
Sporre.

TACK Till Dig som skuggar mig under
Dina vingar! The Masters Voice och
Maria Sandell som la ner själ och hjärta i
sångerna! Karin Malmsten och SR för fin
inspelning. Alla musiker och solister som
spelade och sjöng med innerlighet och
värme. Syster Lisa för ovärderligt stöd.
Samuel Å och alla på Naxos, Lasse P på
David Media, Fernando O, JA Schreiner
och alla mina trogna vänner runt om i
landet – tack för att ni finns! Sist men
framförallt: Min Millan för kärlek och
omsorg!